

Att det finns flera aspekter med det miljövänliga att åka tåg såg min senaste resa mellan Eskilstuna och Stockholm till att belysa genom att toalettdörren åkte upp när jag precis hade satt mig till rätta på toalettstolen och var långt ifrån intresserad av att plötsligt få en oväntad publik som satt på rad framför öppningen. En av dem sträckte visserligen snabbt fram sin fot för att hindra dörren från att åka upp helt, men jag riskerade likväl att visa upp mina mest intima kroppsdelar om jag reste mig upp. Medan jag försökte komma på hur jag skulle lösa denna prekära situation såg jag en knapp som det stod NÖD på och tänkte den vore det nog bra att trycka på, så det gjorde jag. Det tog ett tag innan en otrevlig kvinnoröst med hög stämma skrek att jag kommit åt en knapp man bara får använda i nödsituationer, varpå jag, också med högt tonläge, svarade att det var just en nödsituation jag befann mig i. Ett otrevligt samtal följde och fortsatte tills en dam stod i dörröppningen och sa: "Som du ser är jag tillräckligt fet för att skymma sikten, så om jag ställer mig i öppningen kan du resa dig upp utan problem. Den där dörren har förresten varit trasig sen jag gick på tåget i Strängnäs". "Där hör du", sa jag till NÖD-knappens otrevliga röst, "och eftersom vi just passerat Flemingsberg kan ni kanske laga denna kassa toalett innan ni åker vidare".

Jag avslutade toalettbesöket innan kvinnan med den otrevliga rösten dök upp. Genom att trycka på olika knappar öppnade och stängde hon toalettdörren några gånger och försvann sedan, trots min nyvunna väninnas påpekanden att det inte skulle hjälpa och att det vore bättre att bara sätta upp en skylt som sa att dörren var trasig. För att ingen skulle råka ut för samma missöde bestämde vi oss då för att själva åtgärda det hela. Jag tog fram mitt skissblock och skrev "TRASIG" på en sida medan väninnan plockade fram ett plåster som hon fäste lappen på dörren med. För att försäkra sig om att lappen satt kvar tryckte hon mot plåstet extra hårt...vilket gjorde att dörren åkte upp och lappen försvann...

Med starka armar öppnade kvinnan dörren och innan vi var framme på T-centralen i Stockholm satt en lapp med texten "TRASIG" med hjälp av ett plåster ovanför en trasig toalettdörr. Och utöver att ha berikats med ett roligt minne och en nyvunnen väninna kan jag konstatera att SJ omedvetet sett till att uppfylla Det Naturligs Stegets teori om hållbarhet genom att även bejaka dess sociala princip.